

Nyhedsbrev april 2022

BØRN LØBER FOR BØRN

Hvad var det nu vi sang, den gang vi selv var børn? I sne og slud skal posten ud! Der var ingen post fredag, der var et Team Rynkeby Løb der skulle løbes! Men sne og slud, det fik vi. Men vi havde heldigvis også solskin, blå himmel og ikke mindst nogle superseje og aktive elever, der gik, løb, cyklede og rulleskøjtede 756 kiloner i løbet af formiddagen.

Det er en tradition, at vi deltager i Team Rynkeby Løbet, som i år støtter børnelungefonden. Løbet er ikke en konkurrence om hvem, der kan samle flest penge ind – for alle bidrag tæller! Deltagelsen giver vores elever en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en reel forskel for børn med alvorlige sygdomme ved at være aktive sammen med alle de andre elever.

DU ER MED TIL AT BESTEMME

HUSK!
General-
forsamling

Onsdag den 20. april har bestyrelsen indkaldt til generalforsamling. Det er den aften på året, hvor du som forældre kan være med til at sætte retningen for Randlev Friskole og Børnehus. Din stemme tæller også! Det er også den aften, hvor du kan høre, ikke bare hvad bestyrelsen har at berette, men hvad vores tilsynsførende har oplevet på sine tilsynsbesøg i løbet af året.

Generalforsamlingen starter kl. 19.00 og jeg har lovet at give videre fra bestyrelsen, at I trygt kan møde op - også uden "risiko" for at blive valgt.

Den officielle indkaldelse til generalforsamlingen er udsendt via ViGGO.

ICH BIN (K)EIN BERLINER



Planlægningen af det kommende skoleår er allerede godt igang. Lærerne har i løbet af foråret et par planlægningsdage, hvor fag, strukturer, temaer og meget andet er oppe at vende. Der bliver set på, hvad der fungerer og hvad der måske kan trænge til en justering.

En ting ved vi dog allerede! Nemlig at 7. og 8. årgang skal på studietur til Berlin den 5.-9. september. Det er vigtigt for os at holde fast i det udsyn, som ture ud af huset giver eleverne. Udsyn giver indsigt og dermed klæder vi vores elever på til en foranderlig fremtid.

Berlin er ikke bare en fed storby med gode restauranter og butikker. Berlin er så meget andet. Det er verdenshistorie og centrum for europæisk efterkrigshistorie. Det er kunst og kultur, man ikke finder andre steder. Derudover er det kilometer i benene, da Berlin bedst betragtes til fods.

7. og 8. årgang skal bl.a. se og høre historier om murens tilblivelse og fald, Reichstag, Checkpoint Charlie, hvor 3. verdenskrig lige var ved at blive en realitet i 1961 og så skal vi ud for at se nutidens Berlin, hvor en Streetart tur er oplagt. Vi er ikke helt på plads med planlægningen, men det bliver elevernes primære lærer, Jeanette, og deres tysklærer, som kommer til at ledsage dem.

STØTTEFORENINGEN STØTTER OS ALLE SAMMEN

Vi har, heldigvis, på Randlev Friskole og Børnehus en meget aktiv støtteforening, som yder en stor indsats og hjælp til at både børnehalebørn og skoleelever kan få sig nogle ekstra oplevelser. Det kan både være ture ud af huset eller indkøb af materialer til brug i børnehaven og skolen. Støtteforeningens formål er at yde støtte til almene kultur- og undervisningsformål i skole og børnehave.

Midlerne som støtteforeningen deler ud af kommer hhv. fra foreningens medlemmer og de arrangementer, som foreningen står for flere gange årligt; fx. Jule Bingo Banko, Social Ølbrygning, Fars Food og Børnedisko. Det koster kun kr. 250 for hele husstanden at være medlem af Støtteforeningen. Du melder dig ind ved at sende kr. 250 via MobilePay nr. 852915, husk at skrive navn og adresse for hvem indbetalingen gælder.

HUSK også at Støtteforeningen afholder generalforsamling onsdag den 20. april kl. 18.

BROBYGNING MELLEME BØRNEHAVE OG SKOLEN



Fra den 1. april er de ældste børn i børnehaven sporet ind på, at nu hedder det lige straks skole og 0. årgang. På Randlev Friskole og Børnehus har vi ikke mini-SFO, som man kender mange andre steder. Her kalder vi det brobygning, for det er lige præcis det, der er opgaven for os i forhold til det enkelte barn. Der skal bygges bro mellem tre gode år i børnehaven og det, måske, lidt fremmede men alligevel spændende, at skulle starte i skole.

Derfor bruger vi tiden fra den 1. april til skolestart på at bygge bro, så overgangen og ikke mindst opstarten i skolen bliver en så god oplevelse som muligt for alle. Derfor forlader børnene heller ikke de trygge og kendte omgivelser i børnehaven på en gang. Der er de kommende måneder både tid i børnehaven, i den nuværende 0. årgang, i SFO'en - og der er tid til at møde nye voksne samtidig med at de kendte voksne er med stadigvæk.

VI BRINGER EN GENTAGELSE: STOR SØGNING TIL BØRNEHAVEN

Vi kom til at skrive i sidste nyhedsbrev, at der er en stor søgning til børnehaven. Det budskab må vi lige gentage! I dag skal vi reelt frem til august 2024, før der er ledige pladser. Der sker dog altid forskydninger i ventelisten, så kontakt os gerne for at høre nærmere.

Det betyder, at hvis der er børn i området, som er på vej i vuggestue/dagpleje omkring 1-års alderen - og som gerne vil have en plads i børnehaven, så er det nu, der skal skrives op.

Lisbeth i børnehaven kan kontaktes på lisbeth@randlevskolen.dk eller på tlf. 31186377.

APRIL, TIDEN MED DET SKIFTENDE VEJR



Så er det solskin, så er det skyet, regnvejr, blæst - og i ugens løb har vi også haft hagl- og snevejr. En stor omgang blandet vejr. Vi kender det fra tidligere år, men vi har det med at glemme det fra år til år.

I denne uge læste jeg en lille historie op for alle eleverne til morgensamlingen:

Engang i tidernes morgen, blev alle månederne kaldt ind for at få udleveret det vejr, der tilkom dem. Og alle mødte de op, og alle stillede de sig pænt i kø. Undtagen lille april, som løb omkring i græsset, legede med sommerfuglene og søppede i bækken.

Pludselig var seancen slut og alle havde fået deres vejr. Undtagen jo lille april, og nu var der ikke mere vejr tilbage. Lille april blev frygtelig ked af det, for hvad skulle han nu gøre? Ikke noget vejr?!

Han var så ked af det og græd så hjerteskrærende, at de andre måneder fik ondt af ham. Så de blev alle enige om at dele en lille smule af deres vejr med april, så han ikke skulle gå tomhændet hjem. Og det er derfor, at man aldrig ved, hvilket vejr man står op til i april måned. Det kan være junis varme, novembers regn eller januars sne. For lille april glemte at stå i kø og fik derfor ikke sit helt eget vejr.

FRA HJØRNEKONTORET

En af de ting der optager mig som skoleleder - og som er godt for os alle sammen er, hvordan vi voksne viser, at vi er en del af fællesskabet. Et fællesskab blandt voksne, som dermed også får fællesskabet mellem alle børnene til at gro.

Fællesskabet blandt børn og voksne er vigtigt, da et godt fællesskab er grundlaget for et godt arbejds- og undervisningsmiljø, trygheden, trivslen og dermed forudsætningen for læring. Det skal også være det gode fællesskab, der skal give os mulighed for, når noget bliver lidt svært, at kunne håndtere disse udfordringer. Vi kommer ikke til at gå gennem et helt skoleliv, hverken som børn eller forældre, uden at vi støder ind i det svære. Det er også min holdning, at vi gør vores børn (og os selv) en bjørnetjeneste ved at tro det modsatte eller give videre til vores børn, at der ikke er udfordringer og bump på vejen



I det daglige er det derfor vigtigt, at børnene ser, hører og oplever de voksne omkring dem være gode rollemodeller. Når børnene ser, at deres forældre taler pænt og ordentligt med og ikke mindst om hinanden, selvom man måske er uenig, så ser de, at de voksne gør det samme, som vi beder dem om at gøre i skolen, når de f.eks. er i en konflikt.

I skoleverdenen generelt, men også her på skolen, opleves det desværre nogle gange, at forældre ikke vil tale med hinanden. Så lad det være min opfordring: Er der noget, I ikke helt forstår eller har der været en konflikt blandt jeres børn, så tal med hinanden. Vær nysgerrig på den andens synspunkt, for det er lige så betydningsfuldt som ens eget og søg, ud fra et mere nuanceret billede, løsninger. Vi har som skole svært ved at løse konflikter mellem jer forældre. Men vi vil naturligvis altid gerne understøtte en positiv, konstruktiv og fremadrettet dialog.

HVAD VIL I HØRE OM?



Har du et input til vores nyhedsbreve? Vi vil gerne fortælle lidt mere om det hele og alt det gode, der sker på Randlev Friskole og Børnehus. Men et er hvad vi synes, der er interessant! Vi vil også meget gerne høre fra jer forældre, hvad vil I høre om? Hvad mangler I viden om?

Hvis det ikke er noget, der skal skrives om i et nyhedsbrev, så kom gerne til os alligevel. Har I som forældre et spørgsmål, en forundring eller en kommentar, så få den bragt videre i systemet, hvad enten det føles mest rigtigt at gå til personalet, Lisbeth i børnehaven eller Gunnar som skoleleder.

De bedste hilsner

Gunnar

KALENDER

6. maj 2022

Børnedisko (støtteforeningen)

25. maj 2022

Lærerne holder pædagogisk dag. Sfo'en planlægger en tur ud i landet med hele skolen. Hvis du som forældre har mulighed for at være med, hører SFO'en gerne fra dig.

8.-10. juni 2022

Skolebytte. Turen går til Nørreå Friskole og Børnehus ved Bjerringbro. Der kommer mere info om turen og hvordan man melder sig til som forældre. Så skriv det allerede nu i kalenderen, hvis du kan give en hånd med til pasning, putning og sovning.

29. juni - 1. juli 2022

SFO på koloni til Sommersted